



*“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”*

Om u te helpen iets over u zelf of uw dierbare op te schrijven.

Een paar vragen voor u samengesteld uit het boek

**Volgens Proust van Henk Steenhuis en Bert Bukman.**

Het is al meer dan honderd jaar een begrip: de vragenlijst van **Marcel Proust**. Wie ben je? Wat wil je? Wat voel je?

Wie zou je willen zijn? In **Volgens Proust** worden deze vragen uitgebreid. Hieronder vind je een aantal vragen ter inspiratie:

Wat is je motto?

'Als de tijd vliegt, vlieg mee.' Van Loesje.

Welke eigenschap zit je in de weg?

'Alle dingen worden met meer hartstocht nagejaagd dan genoten,' aldus **William Shakespeare**.

Wanneer dacht je: nu begin ik het leven te begrijpen?

Welke persoon bewonder je?

Heb je ooit een mystieke ervaring gehad?

Hoe was je eerste verkering?

Wat is het mooiste moment van de dag?

Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

