



*“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”*

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.

Van **Marcel Harlaar**.

Treffend  
En doelgericht  
Vinden woorden  
Van troost  
Hun weg  
In  
Wat  
Op papier  
Gedrukt  
Staat.

**(Marcel Harlaar, 2022)**

Spiegel je zelf  
In duizend scherven  
En de toekomst  
Wordt helder

**(Marcel Harlaar, 2021)**

Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

