



“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.

Van **Marcel Harlaar**.

EIGENWIJS

Dans
Je eigen dans
Zing je eigen wijs

Van
Zelf
Sprekend

Dans je eigen wijs
En zing je eigen wijs
Dan is het vanzelf sprekend

(Marcel Harlaar, 10 januari 2021)

