



“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.
Van **Marcel Harlaar**.

AKTE VAN VERLATING

Verdrongen gedachten
Laten me nooit alleen
Zonder woorden
Verwoord je
Wat ik niet wil horen
Maar wat ik versta
Om te begrijpen
Wat je wilt zeggen.
Schreeuw me niet
Ik zal bezwijken
Bespeel me niet
Ik zal ontwijken
En je achterlaten
Waar jij mij achterliet
Achteloos
Ademloos.

(Marcel Harlaar, 25 maart 2021)

Wil je meer weten?
Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

