



“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.
Van **Marcel Harlaar**.

Plots verbleekten
De woorden
En kreeg een nieuwe dimensie vorm
Een spoor van tranen

(Marcel Harlaar)

Wil je meer weten?
Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

