



*“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”*

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.

Van **Marcel Harlaar**.

### **GOUDEN VLINDER**

Terwijl de zon in de einder zakt  
Voel ik de zucht van haar vleugelslag  
Zacht strijken langs mijn huid  
Armen gaan omhoog  
Ellebogen stoten elkaar aan  
Rang noch stand  
Blijft onbewogen  
Maar beweegt niet  
Terwijl ik reik, lok en lonk  
Vindt zij telkens haar rustpunt elders  
Tot zij op mijn arm landt  
In dartel spel volhardend  
In haar verder licht wezen  
Spottend met de zwaartekracht  
En de alom gehoorde klacht  
De gouden vlinder  
Laat zich toch niet vangen.

**(Marcel Harlaar, 20 mei 2021)**

Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

