



“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.

Van **Marcel Harlaar**.

MEDIUM

In tweespalt
Wandelden
Mysterieuze woorden mee.

Op een keerpunt
In het leven
Was ik
Ineens de woordvoerder
Van het gevoelsleven
Van een ander.

Een medium dat formuleert
Waar de ander in zinnen faalt,
Herinneringen ophaalt
En de toekomst heroverweegt.

(Marcel Harlaar, 25 mei 2021)



Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00